

6.04 Gedichtje over gedachten

Terwijl ik probeerde
Niet te denken
Schoot mij
Een gedachte te binnen.
'Hè! Een gedachte,'
Dacht ik,
En probeerde verder
Niet te denken.

Toen ik weer probeerde
Niet te denken
Kwam er een
Nieuwe gedachte
Die me meetrok.
Ik volgde de gedachtegang
Tot ik bedacht dat
Ik bezig was niet te denken.

Opnieuw probeerde ik
Niet te denken.
Er kwam een
Gedachte in mij op.
'Een gedachte is maar
Een gedachte,' dacht ik:
'Maar het zet me wel
Aan het denken.'

een deelnemster